

**Niet om te oordelen
maar gekomen
om te REDDEN!**



***Als iemand mijn woorden hoort
maar ze niet bewaart,
zal ik niet over hem oordelen.
Ik ben immers niet gekomen
om over de wereld te oordelen,
maar om de wereld te redden.***

Johannes 12:47

WAAROM DEZE BESCHOUWING?

Wat mij steeds weer verbaast is dat volgelingen van de Allerhoogste, volgelingen die de naam dragen van Hem die ze volgen, van Christus de Messias, de Redder, Verlosser, zo snel klaar staan om niet-volgelingen (en soms zelfs volgelingen) te oordelen en te veroordelen. Hoe komt dit? En (hoe) het anders kan, of zou het, naar mijn mening, anders moeten?

Ik heb geprobeerd antwoorden op bovenstaande vragen te formuleren door mezelf een aantal spiegels voor te houden. Daarmee is dit schrijven allereerst een studie voor mijzelf. Wat weet ik, hoe ga ik er mee om, waar sta ik op dit moment en wat kan ik verbeteren? Maar ik hoop en bid dat het schrijven ook voor jou een spiegel mag zijn en dat het ook jou oproept dichter bij de Bron van het leven te leven. Dat er iets mag gebeuren in onze reactie naar niet-gelovigen, die God net zo lief heeft als jou en mij. En dat jij en ik die niet-gelovigen nieuwsgierig zullen maken naar de Bron door onze manier van met hen bewegen zijn, om hen zo bij die Bron te brengen. Niet vanuit een kramp maar vanuit kracht.

Een eerste spiegel: Jezus en de overspelige vrouw (Lees Johannes 8:1-11)

Het verhaal van de overspelige vrouw zou toch een spiegel voor ons moeten zijn. In deze gebeurtenis laat Jezus juist de 'gelovigen' zien hoe je iemand tot inzicht en redding brengt. De vrouw wordt GERED van de dood door steniging, de straf die volgens de wet van Mozes zou moeten plaatsvinden bij overspel. De vrouw wordt nogmaals GERED door Jezus toen zij, naar aanleiding van de vraag van Jezus "*Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?*" zei '*Niemand, Here,*'. Zij zag in het optreden van Jezus, Zijn liefde en bewogenheid en voelde Zijn genade, en erkende dat Hij haar **Here** was. Jezus zei toen '*Ik veroordeel u ook niet,*' '*Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer*' (Johannes 8:10-11).

De menigte (de 'gelovigen') droop af nadat Jezus, toen de mensen bleven aandringen, hen had gezegd: '*Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.*'

Ik vind dit zo'n mooi verhaal, zo'n bijzondere gebeurtenis.

Om over na te denken: hoe maak je mensen nieuwsgierig?

Prikkel je mensen op een positieve manier over God na te gaan denken als wij iemand of 'de wereld' aan de haren er bij slepen en zeggen "Je bent fout!", "Je hebt niet geluisterd?" Of prikkel je mensen als mensen bewogenheid ervaren, merken dat er wordt meegevoeld met mensen die het moeilijk hebben, die strijd voeren in hun binnenste, die soms in situaties komen waar ze niet om hebben gevraagd? Of maak je mensen nieuwsgierig als ze zien hoe een grote groep mensen die zich 'christen' noemen, zorgzaam met elkaar omgaan, liefde hebben voor elkaar en voor de mensen om hen heen, zout zijn, smaak geven aan het leven zoals God het bedoeld heeft, jaloers makend?

Eind jaren '70, begin jaren '80 werd ik geconfronteerd met de vraag of ik lid wilde worden van een groep christenen. Je kon alleen lid worden als je was wedergeboren, gedoopt was met water en geest, want het was wel een heel serieuze groep. Er was in de wereld zoveel fout en mensen in de wereld deden maar wat hen goed leek. Ze leefden niet zoals God het had bedoeld. Deze groep wilde dan ook demonstreren om deze 'niet-gelovigen' te laten zien en te laten horen wat ze fout deden en dat wat ze deden niet door de beugel kon. Er werden stille tochten en demonstraties gehouden met grote spandoeken waarop werd verteld hoe zondig die mensen waren. Waarom ?

Ik weigerde om hier deel van te zijn, niet in het minst vanwege het verhaal van de overspelige vrouw en de manier waarop Jezus met haar omging en hoe Hij handelde in deze en vele andere gebeurtenissen. Ik begreep niet wat deze gelovigen wilden en vroeg

Gekomen om te
REDDEN

mij af of zij zelf wel een idee hadden met welk resultaat ze hier uit zouden komen. Geredde mensen, volle kerken/gemeenten?

Ik ga er even van uit, dat in de gebeurtenis met de overspelige vrouw het "gelovigen" waren die met deze vrouw naar Jezus kwamen. Ze wilden Jezus in een lastig pakket brengen, maar ook wel een beetje hun gelijk halen. Als je iets fout doet moet je daarvoor boeten, helemaal als je op heterdaad betrapt wordt, dus Gelukkig staat Jezus hier toch anders in. Ik zeg hier zeker niet dat Jezus de zonde van de vrouw goedkeurde. Maar Jezus kijkt verder dan onze neus, ons geweten, lang is. Hij ziet de mens in zijn/haar hart aan en de ruimte die daar is.

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Terug naar de overspelige vrouw.

In het verhaal van de overspelige vrouw staat ook het volgende gedeelte, dat niet alleen een spiegel was voor de 'gelovigen' die toen voor Hem stonden, maar ook voor ons nu, vandaag de dag.

Johannes 8:6 en 8:

Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Hij bukte zich weer en schreef op de grond.

Licht en duisternis

1 Johannes 1:5-9 (een brief aan gelovigen):

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Galaten 5: 13-26 is een steun in de rug voor ons allen:

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf'.

Hoe dan wel?

Zie jij Jezus bij de gebeurtenis met de overspelige vrouw met zijn vinger omhoog staan? NEE.

Door de houding van Jezus hoort Hij haar zeggen "**Here**". Zij ervaart haar REDDING, zelfs twee keer. Geweldig toch!

Jezus geeft haar het volgende mee: 'Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer'.

Een tweede spiegel: Jezus stelt ons persoonlijke vragen

Wat zou er gebeuren, denk ik wel eens, als aan de ene kant van de straat alle 'gelovigen' staan die demonstreren voor een gebouw omdat daar dingen gebeuren die, volgens hen, niet door de beugel kunnen. Aan de andere kant staan de 'niet-gelovigen' die bij dat

Gekomen om te
REDDEN

gebouw horen of er iets mee te maken hebben of hebben gehad. Links de 'gelovigen' en rechts van de straat de 'niet-gelovigen'

De mensen aan de linkerkant lezen allerlei teksten en spreuken die veroordelen waar zij voor staan en mee bezig zijn. Maar de mensen aan de rechterkant leven helemaal niet volgens die normen en waarden van de linkerkant. Waarom zouden ze ook? Hebben zij dan redenen om anders te zijn dan hoe en wat ze nu zijn? Hebben zij voorbeelden waar ze zich aan kunnen spiegelen, waar ze jaloers op kunnen zijn? Ik ben bang dat die er veel te weinig zijn! (Uitzonderingen daargelaten, want die zijn er zeker ook maar niet aan de linkerkant maar meestal in het verborgene.)

Denk jij dat één van die mensen aan de rechterkant GERED wordt door de acties van de linkerkant?

Opeens komt er een man aanlopen met een keukentrap en een megafoon in de hand. Hij zet de trap in het midden tussen de linker- en rechterkant van de weg. Hij loopt de trap op en zet de megafoon aan de mond.

Links denkt: 'Dat is vast de leider van de demonstratie en hij zal wel even duidelijk maken waarom wij hier staan. Hij zal hun wel even vertellen dat ze zondig zijn en zich moeten bekeren want anders hebben ze geen echt leven.'

Tot hun grote verbazing blijft de man op de trap naar de rechterkant van de weg kijken en voert het woord tot hen. "Wie zonder zonde is.....".

"U staat hier met een oordeel, om de rechterkant te REDDEN?" Denk het even niet!

De man met de megafoon gaat verder: "Wie van u heeft kortgeleden nog geroddeld over een broeder of zuster, buurvrouw, vriend of vriendin? *Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.*

Wie van jullie heeft kortgeleden nog even een 'natuur'-filmpje gekeken of 'zo'n boekje' bekeken en daarna weer verstopt? *Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.*

Wie van jullie heeft kortgeleden gelogen en niet de waarheid verteld om er vooral zelf beter van te worden?" *Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.*

Wie van jullie heeft kortgeleden nog iets van zijn werkgever meegenomen, want dan hoeft je het zelf niet te kopen of is een uurtje eerder van zijn werk vertrokken, want dat merkt toch niemand? *Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet mee'.*

Wie van jullie heeft kortgeleden nog een vrouw of man heimelijk of openlijk begeerd? Of begeerd, het willen hebben, wat die andere vrouw of man heeft? *Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.* Of de vraag: 'hoe ga je om met je belastingformulier, met je financiën, met je vrouw en kinderen, ouders, burens, met je naaste?' *Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer."*

Bleven er mensen staan aan de linkerkant? Ik denk het niet!

Ik denk dat naast de mensen met de tekstborden aan de linkerkant van de straat, er velen worstelen met hetzelfde probleem. Ook ik zelf. We zijn ook een beetje onbewust zo opgevoed. Mogelijk met een God die heel streng is en waar wij eigenlijk niets van mogen behalve dan vroom zijn en naar de kerk gaan. Dat beeld van een strenge God heeft ons misschien wel in een kramp gebracht. Misschien is het wel omdat we zelf in een kramp leven en moeite hebben met zo'n christelijk leven, dat wij juist buiten onszelf kijken en zien dat een hele groep mensen zich helemaal niets aantrekt van die strenge God. Mogelijk heeft dat ons wat ruimte gegeven? Maar ook een gevoel dat wij deze mensen moeten confronteren met hun levensstijl? Dan worden we al snel meegesleept in toch het oordelen en veroordelen.

Het lijkt toch een beetje, de splinter bij de ander zien en niet de balk bij jezelf (Mattheüs 7:1-5).

Gelukkig is God een rechtvaardig God.

Een derde spiegel: Jezus en de Samaritaanse vrouw

Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw is een ander voorbeeld waarin wij mogen leren van de manier waarop Jezus met mensen omgaat die Hem nog niet toebehoren.

Hoe gaat Jezus om met de Samaritaanse vrouw?

(Lees Johannes 4:1-42)

Een prachtige gebeurtenis waarin we kunnen lezen en ervaren hoe je omgaat met mensen. Hoe je ze tot geloof kan laten komen en ze tot redding kan brengen.

**"Gekend zijn is geliefd zijn,
Geliefd zijn is gekend zijn."**

Op YouTube staat een prachtige
video van een hedendaagse
Samaritaanse vrouw
[\(klik hier\)](#)

Deze Samaritaanse vrouw zorgde er ook nog eens voor dat stadsgenoten gingen geloven door haar getuigenis en dat velen bij Jezus terechtkwamen en ook tot geloof kwamen.

Johannes 4: 7-9:

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

Dat de vrouw rond het middaguur water ging halen was vreemd. De gewoonte was 's morgens en 's avonds water te halen. Zij deed dit waarschijnlijk omdat ze een verleden had en de mensen in de stad daar altijd een beetje schimmig en vervelend over deden. Ze spraken *over* haar maar niet *met* haar. Jezus sprak haar wel persoonlijk aan. Ook dat was eigenlijk vreemd want 'Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om' staat er te lezen. Er waren problemen tussen Joden en Samaritanen. De Joden beschouwden de Samaritanen als heiden en onrein. Joden liepen liever om dan door Samaria te gaan. Zo niet Jezus. Hij deed wat eigenlijk vanuit barmhartigheid de Joden hadden moeten doen. Hij ging een gesprek met haar aan en vroeg om water. Uit dat gesprek blijkt dat ze Jakob ook als voorvader kent, net als Jezus. Ook belangrijk is dat door de houding waarop Jezus haar tegemoet treedt, zij respect voor Hem heeft. De vrouw noemde Hem '**Here**' (haar reactie op een respectvolle houding van de persoon tegenover haar).

Jezus gebruikt de situatie bij de waterput om te vertellen over het levende water. Aandoenlijk hoe de vrouw het aanbod van '*nooit meer dorst krijgen*' praktisch vertaalt: '*Ja geef dat maar dan hoef ik niet meer naar de bron*'.

Dan stelt Jezus haar een vraag: '*Ga je man halen en kom terug*'. Dat is pijnlijk, want de man waarmee ze samenwoont, was niet haar man. Ze antwoordde eerlijk, want ze voelde zich veilig en wist dat ze eerlijk kon zijn. Jezus gaf haar een compliment en liet gelijk weten dat hij nog meer wist: '*U hebt vijf mannen gehad....*'. Ze werd niet boos maar zei: '*Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!*'

De vrouw luisterde naar Jezus, naar wat Hij te vertellen had en zij spreekt uit dat ze een verlangen heeft: '*De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de Messias zal komen' (dat betekent 'gezalfde'), 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen'. Jezus zei tegen haar: 'Dat ben ik, die met u spreekt' (vers 25-26).*

'De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?' Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe (vers 28-30). 'In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: 'Hij weet alles van me' (vers 39)

(Wat een opluchting 'Hij weet alles van me'. In Psalm 139 wordt aangegeven dat God ons doorgrond kent en weet wat ik doe. Daar kun je, net als de Samaritaanse vrouw, blij om zijn. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent tegenover God en de mens.)

Gekomen om te
REDDEN

Zij gaat naar de stad en door haar getuigenis komen mensen tot geloof en dat was nog niet alles. *'Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: 'Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de REDDER van de wereld is' (vers 40-42).*

Getuigenis

Het getuigenis van de vrouw, het voorbeeld, de blijheid, de manier waarmee ze getuigde bracht mensen uit die stad ook dichterbij haar Heer. Mensen kwamen tot geloof maar ze wilden meer van deze man weten en gingen zelf naar Hem toe. Ze vroegen Hem bij hen te blijven om nog meer van Hem te leren. Het mooie is dat de vrouw aanleiding was, door haar getuigenis en haar blijdschap, dat deze mensen naar Jezus wilden. Daarna was het niet meer de vrouw maar Jezus zelf die ze zagen en ervoeren. Hij zelf was hun REDDER. Zo zou het toch ook heden ten dage nog moeten zijn? Dat er bij mensen door ons getuigenis, onze blijdschap en door ons doen en laten het verlangen ontstaat meer te willen weten over onze Heer.

Wat zou er gebeurd zijn als hier had gestaan:

Jezus en zijn leerlingen kwamen bij een put en zagen een Samaritaanse vrouw daar water halen. Ze zeiden tegen elkaar: 'Dat is vreemd. Het is midden op de dag. Ze zal wel wat op haar kerfstok hebben, anders zou ze wel 's morgens met de andere vrouwen naar de put gaan'. Ze keken Jezus aan, want hij wist toch alles over de mensen. Jezus vertelde over de vrouw, over haar heden en verleden. Gelijk maakten de leerlingen protestborden met teksten waarop stond dat zij zich niet aan de waarden en normen hield en dat het schandig was hoe zij in het leven stond. De vrouw.....

Ja, wat zou de vrouw in dit geval hebben gedaan, hebben gevoeld. Zou ze zich "GERED" hebben gevoeld?

Een vierde spiegel: Jezus en tollenaars

Er zijn nog wel een paar voorbeelden te noemen waar we Jezus, op een bepaalde manier en bepaalde momenten, om zien gaan met mensen die volgens de menigte onrein of heiden waren. De menigte begon iedere keer te morren over de manier waarop Jezus mensen tegemoet trad om ze te redden.

Zacheüs

Zo'n verhaal staat ook in Lucas 19:1-10, over Zacheüs. Hij was een rijke hoofdtollenaar. Hij moest geld innen, maar deed dat vaak ruimer dan officieel nodig was en daardoor deed hij goede zaken en deed dus aan zelfverrijking. Je kunt je voorstellen dat dit soort tollenaars niet in aanzien waren bij de mensen. 'Die "oplichters", ikke, ikke en de rest kan...., niemand houd mij tegen toch, alles is geoorloofd, als ik het niet doe doet een ander het wel', lijkt de houding te zijn van de tollenaars en ook van vele mensen tegenwoordig.

Lucas 19:1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' Maar Zacheüs

Gekomen om te REDDEN

was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.'
Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Zacheüs wilde Jezus zien, staat er. Hij had vast getuigenissen gehoord over Hem en was nieuwsgierig geworden. Wie was die Jezus? Zacheüs was klein en de menigte stond in de weg om Jezus te ontmoeten.

Dat gebeurt ook nu nog vaak. Soms staat de menigte van gelovigen met hun manier van communiceren en met hun veroordelingen de mensen in de weg om Jezus echt te ontmoeten.

Gelukkig zijn er mensen die er alles aan doen om Jezus toch te zien, te ontmoeten. Zacheüs klom in een boom om boven de menigte uit te komen. Zacheüs viel op en Jezus zag hem. Jezus ging met hem naar zijn huis, naar wat van hem was, wat hem dierbaar was.

Zacheüs voelde dat dit heel bijzonder was. Het leek of een schijnwerper van licht hem duidelijk maakte waar zich de schaduwkanten van zijn leven bevonden.

Als Jezus zijn licht laat schijnen op de duisternis in ons huis/hart dan gaan wij zaken duidelijker zien. Niet door een demonstratie met tekstborden, maar door echte belangstelling, respect, bewogenheid en echte liefde voor ieder mens.

Zacheüs voelde dat ook en zag dat hij zijn fouten volgens de wet van Mozes kon herstellen door terug te geven wat niet van hem was. Die houding gaf hem een nieuw leven, hij was GERED!

Levi

(Lees Lucas 5:27-32)

Ook een andere tollenaar, genaamd Levi, had ongetwijfeld over Jezus gehoord. Toen Jezus dan ook bij hem langs kwam en tegen hem zei: '*Volg mij!*' deed hij dat gelijk. Het werd een feestmaal bij hem thuis, waar ook andere tollenaars en nog meer mensen, allen zondaars in de ogen van de gelovigen, samen met Jezus gebruik van maakten.

Natuurlijk werd er morrend gezegd:

'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' Het antwoord van Jezus was *'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'*

Aan te sporen om een nieuw leven te beginnen, dat geldt ook voor ons vandaag de dag nog steeds. Een uitdaging, maar op welke manier gaan we dat doen?

Een vijfde spiegel: ons dagelijkse voorbeeld in de praktijk versus de Bijbel

Waarom beschrijf ik hoe wij gelovigen soms omgaan met niet-gelovigen?

Soms lijkt het of de niet-gelovigen zich beter aan de normen en waarden van het christen zijn moeten houden dan wij als 'christenen' zelf. Wij leggen de lat iets hoger voor hen dan voor ons zelf. We maken ons zelf daardoor kapot en ongeloofwaardig. Dat is toch raar

Vandaar ook mijn voorbeeld hoe wij soms niet-gelovigen benaderen en wat wij van Jezus kunnen leren. Zoals ik aan het begin al schreef is het stuk wat ik hier geschreven heb ten eerste voor mij zelf. Ik worstel ook met zout zijn, jaloersmakend zijn. Ook ik ben geen heilige, ook ik heb mij bezondigd aan wereldse zaken. Die zijn heel verleidelijk en de norm om het normaal te vinden is heden ten dage in de huidige wereld sterker dan de norm die we eigenlijk zouden moeten uitdragen.

En om de manier van dat 'uitdragen' en het naar REDDING brengen van mensen gaat het in dit schrijven eigenlijk.

De kerken lopen leeg en als we lezen hoe wij als christen met elkaar omgaan en met de zorg voor onze naasten, dan is het eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk. Het 'uitdragen' begint bij ons thuis, kerk/gemeente. Hoe gaan we met elkaar om? Wat heeft Jezus ons geleerd vanuit zijn woord, maar ook naar ons persoonlijk door zijn Heilige Geest?

Lucas 18:9-14 De erfgenamen van het koninkrijk van God

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af." De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.'

Deze tekst moet ons als gelovigen toch raken, moet ons toch als een spiegel zijn.

Mattheüs 5:45-48

Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Ik ben ook maar een mens

Ik hoorde iemand, een christen n.a.v. een discussie, zeggen: "Ja maar ik ben ook maar gewoon een mens". Ik vroeg me toen af, is dat zo? Wat is dan het verschil en waar maken wij dan het verschil in deze wereld? Ik denk dat wij niet zomaar een gewoon mens zijn. In de bijbel staan vele teksten die ons er juist van moeten overtuigen dat wij als volgelingen van Christus *anders* zijn.

Efeziërs 4:20 (NBG):

"Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen".

De NBV zegt het zo; *"Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen?"*

Mattheüs 5:13:

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Wat geeft Jezus ons veel om mee bezig te zijn om van te leren. Soms heel hard. Eigenlijk is Hij harder tegen gelovigen. Dat moet eigenlijk ook wel een beetje want Hij wil dat wij een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen en de wereld.

Joden, Moslims, Boeddhisten etc. hebben allen hun wetten en rituelen. Bijvoorbeeld om meerdere keren per dag te bidden. En ze doen het trouw zonder morren.

Wij christenen zijn zo vrij als het maar kan, maar blijkbaar kunnen we daar niet helemaal goed mee omgaan. In sommige gevallen hebben wij ons weer slaaf gemaakt van onszelf door allerlei andere zaken belangrijker te vinden en ons vaak ook een juk opgelegd door

religieuze wetjes vanuit de kerk of geloofsgemeenschap (*). Een dwangbuis waardoor we niet dat beeld kunnen tonen waarover Jezus spreekt.
Wij zijn zo rijk!

Johannes 15: 15-17:

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Leer van Mij

Het is toch geweldig om te leren hoe Jezus ons laat zien hoe wij met mensen om mogen gaan. Ten eerste hoe met onze geloofsgenoten en ten tweede de mensen daarom heen, al onze naasten.

Leer van Jezus, net als de mensen uit de stad van de Samaritaanse vrouw, ze wilden dicht bij hem zijn en het uit de eerste hand van Hem zelf horen. Lees zijn woorden en drink ze als levend water. Dat is de bodem voor de rest. Als je in het licht bent en zorgt dat je steeds binnen de Lichtstraal blijft dan kun je weerstand bieden en duidelijke keuzes maken.

(*) Mattheüs 11: vers 28 t/m 30:

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Er wordt gesproken over het JUK. "Neem mijn juk op je en leer van mij", staat er. Vroeger trokken Rabbi's met hun leerlingen door het land van dorp naar dorp en legden aan hun volgelingen uit wat de eerste 5 boeken in de bijbel (de Thora) volgens hen betekenden. Die lessen van de Rabbi's noemde men in die tijd het JUK. Iedere Rabbi had zijn eigen uitleg en soms was het door religieuze zaken heel hard en een zware last om in die leer te blijven.

Jezus zegt hier tegen ons "*Mijn JUK is zacht en mijn last is licht.*" Mijn JUK = dus de leer van Jezus. Zacht betekent hier "het past precies voor jou en het draagt comfortabel" en daarmee licht, het drukt niet op je neer maar past.

Laat je geen zwaar juk opleggen.

WWJD - What Would Jesus Do? Wat zou Jezus Doen ?

In heel veel gevallen kun jij je afvragen: WWJD.

De vraag brengt je terug bij de BRON. Wat zou Jezus doen in de situatie die voor je ligt? Het antwoord op die vraag is vermoedelijk heel anders dan ons eigen antwoord. Ik denk dat het antwoord heel veel zal laten zien van de liefde van Jezus voor iedereen.

Wij mogen Hem te allen tijde vragen stellen en vragen om wijsheid.

De zinsnede "
**Wat zou
Jezus doen?**" (vaak
afgekort tot WWJD)
werd populair in de
Verenigde Staten in
de jaren 1990.

Een variant hierop, net zo belangrijk, is de vraag die jij jezelf zou kunnen stellen: Zou ik Jezus nu naast me willen hebben, zou ik Hem meegenomen hebben naar waar ik ben of waar ik naar toe ga?

Gekomen om te
REDDEN

Ik ben ook maar een mens. **NEE**, wij hebben meer en hoeven het niet alleen te doen, of *juist* niet alleen te doen. Wij mogen ervan overtuigd zijn dat de Heilige Geest bij ons is om ons te versterken en te verrijken; het zal dan een zegen zijn voor jezelf en voor de mensen om je heen.

[NBV] Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

[NBG] Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. (Handelingen 1:8)

Wij hoeven niet allemaal evangelisten te zijn maar kunnen wel allemaal getuigen. Getuigen van wat God in ons leven heeft gedaan en doet. Getuigenissen geven kunnen wij allemaal vanuit de kracht van de Heilige Geest. Als wij dagelijks van Jezus leren en dagelijks met Hem omgaan dan gebeuren er dingen in je leven die je niet voor jezelf wilt en kunt houden. In heel veel gebeurtenissen in de bijbel, en later ook daarbuiten, komen heel veel mensen tot geloof omdat ze de vreugde en de echtheid van je geloof zien, de getuigenissen horen. Je getuigenis komt dan bij iemand aan en zal die iemand in beweging zetten, op zoek naar meer, op zoek naar de BRON.

Matteüs 5:14-16:

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Gekomen om te REDDEN

Terug naar de Bron en van daaruit groeien in geloof. Het is geweldig dat wij er niet alleen voorstaan. Wij mogen gebruik maken van alle krachten en machten van de Almachtige. Jezus zegt "Ik ben met jullie, alle dagen" Hij gaf tussen Pasen en Hemelvaartsdag onderricht aan een grote groep volgelingen. Op de dag dat Hij werd opgenomen en Hij naar Zijn Vader in de Hemel ging, had Hij verteld dat ze nog even moesten wachten maar dat ze op Pinksteren gezegend zouden worden met de Heilige Geest.

Vlak voordat Hij werd opgenomen zei Hij:

'Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' (Handelingen 1:8).

De Heilige Geest is er nog steeds voor alle mensen en de kracht om te getuigen ook.

Eén in Christus

Efeziërs 2:8-10:

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Niet om te oordelen maar gekomen om te REDDEN

Jezus wil REDDEN als wij getuigen aan anderen wat Jezus doet in ons leven.

Als wij vertellen van Gods grootheid, liefde en genade en als wij dat doen vanuit HET licht, dan zal dat Licht overspringen naar de ander en door Jezus openbaar gemaakt worden wat openbaar moet zijn. Dan zullen harten geraakt worden, dan zullen mensen opzoek gaan naar de Bron van ons getuigenis.

Is dat niet geweldig!

Gekomen om te
REDDEN

Lees Filippenzen 4:4-9:

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (4-7).

PERSOONLIJK.

Het verhaal dat u net gelezen heeft heb ik in 2012 geschreven. Tussen de regels, van Bijbelteksten, door heb ik hier en daar wel mijn gedachten en mening kenbaar gemaakt van hoe het er volgens mij uit zou kunnen zien als wij Jezus willen volgen en hoe wij daarvan mogen getuigen. Ook beschrijf ik dat het een spiegel voor mijzelf is om er onder andere van te leren.

In 2022 kwam ik in contact met Erik Israel, lid van dezelfde kerk als ik. Hij heeft mij geholpen om dit document "Gekomen om te REDDEN" tekstueel te verbeteren zonder iets aan de inhoud te wijzigen. Daar ben ik hem erg dankbaar voor. Hij vroeg mij, n.a.v. van de vragen die ik in het document aan mijzelf stelde, wat daar *mijn* antwoorden op zijn? Goede vraag, die u mogelijk ook heeft na het lezen.

Mijn weerspiegeling.

Zoals ik hierboven omschreven heb, was het in de eerste plaats een studie voor mijzelf. Wat weet ik en hoe ga ik er mee om en wat kan ik verbeteren.

Persoonlijk ben ik heel blij met wat ik geleerd heb over hoe liefdevol en betrouwbaar Jezus met ons als mensen omgaat.

Toen ik tot geloof kwam op Kerst 1974 was het God zelf die mij diep in mijn hart trof, maar in de maanden daaraan vooraf was het een broeder van de gemeente die getuigde van de liefde van Jezus. Hij was altijd bereid (te pas en te onpas) om uitleg te geven op de vragen die ik over het geloof had. Dat geduld en de liefde waarmee hij dat deed heeft mij zeker geholpen om op Kerst 1974 God te ervaren en mij aan Hem over te geven. Dat is hoe Jezus hem voorging en hoe ik ook graag wil luisteren en 'te pas en te onpas' bereid wil zijn om te getuigen van Gods liefde in mijn leven en er ook wil zijn voor alle mensen.

Iets anders wat ik, me al schrijvende, realiseerde, is dat het verhaal van het JUK, ook op mij van toepassing is. Ik ben best wel streng opgevoed wat God/Jezus en kerk aan gaat. Wij mochten vroeger heel weinig. Dat neem je mee als je ouder wordt. Na dat ik tot geloof was gekomen leerde ik door Bijbellezende en studie hoe Jezus om ging met gelovigen en niet gelovigen. Stap voor stap kon ik mij los maken van vroeger, zonder het vertrouwen in God te verliezen. Dat maakt voor mij het verhaal van het JUK, dat ik omschrijf op pagina 8 onder het kopje "Leer van Mij", zo mooi. Zo ervaar ik dat ook echt. "Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" zegt Jezus.

Ik moet, om mijn ouders recht te doen, bij het voorgaande overigens toevoegen, dat ik ook hele mooie herinneringen heb aan het geloof van mijn ouders. Zo werd elke dag na het avondeten uit de Bijbel gelezen en Gebeden. Op familiedagen werden er christelijke liederen gezongen bij de piano. Terug denkend, hartverwarmend.

Ik schreef in het begin van dit verhaal "Dat er iets mag gebeuren in onze reactie naar niet-gelovigen, die God net zo lief heeft als jou en mij. En dat jij en ik die niet-gelovigen nieuwsgierig zullen maken naar de Bron door onze manier van met hen bewogen zijn, om hen zo bij die Bron te brengen. Niet vanuit een kramp maar vanuit kracht." Ik hoop dat de rest van het verhaal iets los heeft gemaakt zoals bij mij om alle mensen te zien met de ogen van Jezus.

Misschien is mijn verhaal iets te idealistisch, maar ik denk wel realistisch.

Gekomen om te REDDEN

December 2012 / November 2022

Henk Paul

Documentnaam:

1-12-12-Def1.2-A4-Gekomen om te redden.doc

2-12-22-Def2.0-A4-Gekomen om te redden.doc

[Er staan meer documenten over geloof op mijn website [\[klik hier\]](#)

{ <https://hpmj.werfvander.nl/index.php/geloof/14-geloof> }

Een zegen

1 Thessalonicenzen 5:23-24:

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.



Link naar de video van een moderne uitvoering van de Samaritaanse vrouw.

"Gekend zijn is geliefd zijn,
Geliefd zijn is gekend zijn."

[<http://www.youtube.com/watch?v=XeDgScBsYHg>]