

[EEN UITDAGING]



*Beheer je leven veilig.
Alleen jij kan daar voor zorgen!*

HOE BEHEER JIJ JE LEVEN?

De UITDAGING die wij van je vragen is dat je even de tijd neemt om deze folder te lezen en om aan het einde een beslissing te nemen over het beheer van je leven. Of je jouw deur wilt openen?.

Deze folder gaat over geloven, een manier van beheer van je leven.

- Wat is geloven?
- Waarom zou ik geloven?
- En wat moet ik dan geloven?.

Misschien ben je ook met die vragen bezig. Misschien heb je er van gehoord van een vriend of vriendin, familie of kennis en ben je een beetje nieuwsgierig geworden. Kan ook zijn dat je al naar een kerk gaat en toch nog vragen hebt.

Lees dan deze folder en zie het als een uitdaging.

Wij zullen hier en daar Bijbelteksten gebruiken om iets duidelijk te maken. Deze teksten zijn "cursief" afgedrukt. Achterin deze folder staat een lijst [nr] met deze teksten met een vermelding waar je deze terug kunt vinden in de Bijbel.

WIJ ZIJN:

Als je zelf nog geen Bijbel hebt laat het ons dan weten.
Dan zorgen wij dat je er een krijgt!

DE UITDAGING, BEHEER JE LEVEN & DOE JOUW DEUR OPEN!

Jezus heeft gezegd *"Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnen komt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden."* [1]

Ook staat er dat Jezus heeft gezegd *"Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."* [2]

Twee keer een tekst waarin de deur een belangrijke rol speelt. In beide gedeelten gaat het over "iemand" en die "iemand" ben jij. Jezus heeft het heel persoonlijk tegen jou! Over jouw leven!

Maar zul je vragen waarvan moet ik *gered* worden? Dat is een goede vraag maar geen gemakkelijk antwoord. Wij willen dat graag aan je uitleggen.

HET BEGIN VAN ALLES:

God heeft op een bepaald moment van de chaos die de aarde was een mooie nieuwe gemaakt. Hij heeft land, zee en lucht gemaakt. Daarna heeft God er vogels, vissen en allerlei andere dieren aan toegevoegd. Uiteindelijk ook twee mensen, een man en een vrouw. God had het zo gemaakt dat alles en iedereen zuiver en in harmonie leefden. Een paradijs!

God en de mens hadden een zuivere relatie met elkaar. Ze spraken met elkaar en hadden niets voor elkaar te verbergen.

God had de mens wel een eigen wil gegeven, ze konden keuzes maken. God wilde geen marionetten, geen computergestuurde mensen, die alleen maar zouden doen wat hij wilde.

Zo was er in het paradijs één boom waar ze niet van mochten eten. Ze hebben zich laten 'verleiden' en toch van deze boom gegeten. God had gezegd als je daarvan eet raak je de relatie en de zuiverheid die wij nu hebben kwijt. Ze hadden een keuze gemaakt en kende nu het verschil tussen goed en kwaad. Opeens zagen ze dat ze naakt waren en schaamde zich voor elkaar en voor God.

Gods plan was om altijd een zuivere en harmonische relatie met de mens te hebben. Open en eerlijk.

De eerste mens moest na hun keuze deze relatie, het contact met God, missen. De Bijbel noemt dat 'Zonde' Je mist het doel waarvoor God ons geschapen heeft.

Vanaf de eerste mens moeten ook wij het zonder die zuivere relatie doen, leven in zonde. *"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;"* [3]



[Waar je het mee zou kunnen vergelijken is dat je op je computer of laptop een VIRUS hebt toegelaten. De VIRUS laat de computer dingen doen die je helemaal niet wil, het gebeurt gewoon. Je moet dan je hele computer opnieuw inrichten, gaan beheren.]

Heeft God het daarbij gelaten?

NEE, gelukkig niet. God heeft door de eeuwen heen geprobeerd de relatie met de mens te verbeteren maar steeds lukte dat niet. De mens is te gehecht aan zijn eigen ik.

GODS LIEFDE voor JOUW.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” [4]

Je mag ook lezen **“Want God heeft jou zo lief”**.

Door Jezus kun je Gods Liefde en plan voor je leven gaan ontdekken. Jezus heeft de kloof die er tussen jou en God is, door toedoen van de eerste mens, weer hersteld.

Jezus stierf voor jou.

Waarom stierf Jezus voor jou en waarom stond Hij na drie dagen op uit de dood?

In het begin was de ‘verleider’ (Satan of duivel) degene die de eerste mens er toe bracht om God ongehoorzaam te zijn. Daarna hebben ook wij allemaal last van die ‘verleider’. [Denk aan de VIRUS op je computer]

Het gevolg van het eten van de boom van goed en kwaad was de dood.

Die straf wilden God ongedaan maken, en daarvoor gaf Hij zijn eigen zoon die de dood voor ons allen heeft gedragen, om ons te verlossen van de straf op de zonde.

Jezus stierf in onze plaats. Hij stierf ook om voor ons de overwinning te behalen op de ‘verleider’. Na drie dagen was de overwinning geboekt en kon Jezus opstaan uit de dood.

“Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk” [6]

Door deze overwinning is het mogelijk om door Jezus weer een zuiver relatie met God te hebben. Een relatie zoals God het vanaf het begin had bedoelt. God kan door die relatie weer met jou het plan uitvoeren wat Hij met een ieder van ons heel persoonlijk heeft.

Is dit voldoende om te weten?

Aan het begin heb je twee teksten gelezen over de ‘deur’ die je binnen mag gaan of open mag doen of nog anders;

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij”. [7]

Voor God is Jezus de enige manier om de relatie met Hem te herstellen.

Er wordt dus iets van je gevraagd.

- Ten eerste geloof:

Geloven dat God de schepper is van hemel en aarde en van jou. En dat Hij een relatie met jou wil en een doel wil geven in je leven.

- Ten tweede aanvaarden:

Aanvaarden dat je zonder de relatie met God verloren bent.

“Het loon van de zonde is de dood, (geestelijk gescheiden zijn van God) maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” [8]

- Ten derde aannemen:

Het geschenk van God aannemen, Zijn Zoon Jezus die de overwinning heeft behaald en de deur is naar God de Vader.

Er wordt gesproken van “zonde” en “zonden”. Zonde is eerder uitgelegd. Zonden zijn de gevolgen van de Zonde en je eigen leven lijden (beheren) op een manier die God niet prettig vindt.



[Je zou hier ook weer een vergelijking kunnen maken met jouw computer die buiten jou om een VIRUS heeft gekregen. Je hebt er eerst niet zo veel erg in maar op een gegeven moment gaan er dingen mis, anders dan jij bedoelt. Hoe kom je van dat VIRUS af. Je accepteert dat er iets fout is gegaan en dat er een herstel moet komen wil je de computer weer normaal kunnen gebruiken. Na het herstel, je installeert de software zoals het bedoelt was toen je de computer aanschafte, moet je er voor zorgen dat het VIRUS niet terug kan komen. Je schaft een Virus beveiligingsprogramma aan. Je hebt vertrouwen (geloof) dat dit programma het VIRUS buiten je computer houdt en dat jij daarmee de computer weer kunt

gebruiken zoals bedoeld was. Maar als je de computer niet goed beheert en de beveiliging niet gebruikt kan het weer mis gaan.]

God biedt je door Zijn Zoon Jezus een nieuw leven aan. Een leven zoals het eigenlijk bedoeld is.

De vraag aan jou is of je het 'geschenk' wilt aanvaarden. Het aanvaarden doe je door Jezus heel persoonlijk uit te nodigen in je leven te komen. De deur van je hart te openen. Je vertrouwt er op dat Jezus je zonden heeft vergeven en dat Hij jou zo verandert dat je zal worden zoals bedoeld is vanaf het begin. Samen met Hem je leven beheren.

"Allen die Hem aangenomen hebben en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden." [9]

God wordt dan je hemelse Vader.

Wat de Vader wel van je vraagt is of Jezus je leven vanaf nu mag 'besturen' in plaats van je zelf.

- ❖ Als jezelf je leven bestuurt heb je kans dat je weer je eigen doelen stelt en je weer ver verwijderd raakt van je Vader.
- ❖ Als je Jezus je leven laat besturen kan Hij je jouw doel in het leven laten zien waardoor je groeit in harmonie met het plan wat de Vader met je heeft. Zo krijg je vat op je leven en op de toekomst.

 [Ook hier kun je het vergelijk trekken met jouw computer. Toen je een beveiligingsprogramma op je computer zette heb jij niet meer de controle over de computer maar het programma bepaalt wat wel en niet goed is voor jou computer. Je laat het in vertrouwen (geloof) over aan het programma.]



Jij hebt zelf de sleutel in handen om de deur te openen en om Jezus toe te laten in je leven.

Hoe kun je dat doen?

Je kunt Jezus aannemen door te bidden. (Bidden is spreken met je hemelse Vader)

De Vader kent je hart. Hij kent je helemaal en wil graag weten wat je doet.

Je zou kunnen bidden:

Heer Jezus, ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn redder en Heer. Ik dank U dat u mij aanneemt zo als ik ben, zondig om dat ik zonder U heb geleefd. Wilt U mijn leven besturen zodat ik door U mijn leven op orde kan brengen en mag worden zoals U het bedoeld heeft. Dank U dat U in mijn leven bent gekomen. Amen.

Is dit ongeveer wat jij zou willen zeggen, vertel dit dan aan Jezus en Hij zal in je leven komen, want dat heeft Hij beloofd.

Heb je Jezus aanvaard, door te zeggen wat hier boven staat of in je eigen woorden, dan heb je een contract, een verbond gesloten en *"ben je een kind van God geworden"*.

Jezus woont nu in je, dat heeft Hij beloofd en heeft het ook gedaan, vertrouw daar op!

'Nooit zal Ik je afvallen, nooit zal Ik je verlaten,' zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'[10]

Naast dat Jezus je beloofd heeft altijd bij je te zijn, belooft Hij ook dat je eeuwig leven zult hebben als je Hem hebt aangenomen.

 [Daar waar je het VIRUS op jouw computer zijn gang laat gaan zal er een moment aanbreken dat je computer het begeeft en niet meer te starten is. Daar waar je op je computer een juiste en betrouwbare beveiliging hebt geplaatst en beheert, zal je computer blijven draaien, wel moet je steeds de nieuwste gegevens ophalen om veilig en schoon van virussen te blijven.]

"Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken."[11]

Gefeliciteerd, je bent nu een Christen, een kind van God, je hemelse Vader! Je bent opeens lid geworden van een heel groot gezin.

Je zult zeggen "JA" maar nu, hoe nu verder?

Daar valt heel veel over te vertellen maar het belangrijkste op dit moment is dat je het aan iemand vertelt, bijvoorbeeld aan diegene die je deze folder heeft gegeven of aan iemand die je vertrouwt en verder kan helpen. Voorin deze folder staat een adres/telefoonnummer of een e-mailadres. Neem contact op en vertel wat er met je is gebeurd.

Het is belangrijk dat je dagelijks (of zo veel je zelf wil) blijft praten (bidden) met je hemelse Vader en Jezus,

Vertrouw hen, je kunt echt alles aan hen vertellen en vragen.

*"Je mag jouw zorgen op Hem afwentelen,
want jij ligt hem na aan het hart." [12]*

Lees dagelijks je Bijbel daardoor leer jij je Vader, Jezus en de Heilige Geest beter kennen. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het lezen van 'Het evangelie van **Marcus**' in het Nieuwe Testament.

▮ Heb je nog geen Bijbel koop er één of vraag deze zo snel mogelijk aan bij je contact persoon.

Probeer verder zo snel mogelijk een geloofsgemeenschap (kerk) te vinden waar jij je thuis voelt. Het is belangrijk dat je met andere christenen samenkomt. Daar leer je over je Vader, Jezus en zijn Woord en van elkaar. Dan kun je groeien in je geloof.

Vertel mensen wat er met je is gebeurd en geef deze folder door aan je vrienden en vriendinnen, je familie of kennissen.

Dank dat je de uitdaging bent aangegaan en de deur hebt geopend en het beheer over je leven veilig hebt gesteld. Een nieuwe start van een nieuw en ander leven!

Wij wensen je een gezegend en hoopvol leven toe.

BIJBELTEKSTEN in dit boekje:

- 1] Johannes 10:9 Ik ben de deur:
- 2] Openb.3: 20 Ik sta voor de deur
- 3] Romeinen 3:23 Iedereen heeft gezondigd
- 4] Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief
. Romeine 5: 8 Maar God bewijst zijn Liefde
- 6] Korintiërs 15: 3-6 Christus voor onze zonden is gestorven
- 7] Johannes 14:6 De weg de waarheid en het leven
- 8] Romeinen 6:23 Het loon van de zonde
- 9] Johannes 1:12 kinderen van God te worden
Efeziërs 2: 8.9 Door zijn genade bent u nu immers gered
- 10] Hebreëen 13:5 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.'
- 11] Johannes 14:21 Wie mij lief heeft.
- 12] 1.Petrus 5:7 Je mag uw zorgen op hem afwentelen.

[In dit lijstje staan twee teksten die niet in het boekje staan maar zeker de moeite waard om ook te lezen.]

Tekst van een lied

Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment, en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de vader, kom zoals je bent,
in je hart, al je pijn is bij hem bekend.
De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

[Opwekking 599]