

HEER, U KENT MIJ, U DOORGRONDT MIJ,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Lees verder

Dit is een Psalm die mij heel blij maakt. Je kunt er mogelijk ook bang van worden.
Ik besepte, toen ik deze Psalm voor het eerst las dat ik deze relatie met God, de Heer, wilde.

Hij weet wat ik doe, waar ik mee bezig ben. Hij is er bij in alles wat ik zeg en doe.

In de 50 jaar dat ik deze Psalm nu ken en deze Relatie heb, weet ik mij veilig.
Je hoeft je niet anders voor te doen dan dat je bent. Door deze Relatie kan je alleen maar eerlijk en oprecht tegenover andere te zijn. Ook al zeggen mensen, om wat voor reden dan ook, dat je slecht ben en vinden ze van alles van je, dat je niet goed bezig was. Ik kan mij toetsen aan de Relatie die ik heb met mijn Heer. Hij heeft gezien wat ik gedaan en gezegd heb en met welke bedoelingen. Dat is mijn veilig gevoel.

Oh, ik doe ook dingen fout. Daarom ben ik ook zo blij met de slotverzen 23-24 van deze Psalm.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

In december 1974 kwam ik tot geloof. In februari 1975 ben ik gedoopt. God ging een Relatie, een verbond, met mij aan die geldig is tot in de eeuwigheid.

Er zijn momenten in mijn leven geweest waar ik in verwarring was, was dit nu het leven met God? Ik had de neiging om te zeggen "Ik stop er mee, dit heeft geen zin."

Ik was z'n 2 jaar christen toen er ook iets gebeurde waar ik geen raad mee wist, ik schopte de bijbel de kamer in en zei "ik stop er mee" Toen 'hoorde' ik -Jij kan er wel mee stoppen maar Ik heb een verbond met je, Ik stop niet met jou hoor.-

Ik heb mijn bijbel weer opgepakt en Hem verteld dat ik het begreep.

Maar ik moest ook leren dat vervelende incidenten o.a., kwaadspreken, valse getuigenissen onvriendelijk zijn, dingen waren van Gods grondpersoneel.

Natuurlijk zijn er momenten in mijn leven geweest waar Gods Liefde mij 'doorgronde' en liet weten dat ik fout was geweest in een bepaalde situatie.

Ik moest dan het gesprek aan gaan en excuus/vergeving vragen en mijn leven beteren.

Gods onvoorwaardelijke liefde en het geloof in Jezus, die als mens op aarde leefde, is opgestaan uit de dood en leeft aan de rechterhand van de Vader, en de aanwezigheid van de Heilige Geest in mijn leven zijn mij heel dierbaar en van levensbelang.

In bijbel staan verschrikkelijk mooie teksten die je moed, houvast, kracht en troost kunnen geven in je leven. Voor mij is dat vooral ook Psalm 139.

In Hem verbonden.

Warme groet, Henk Paul van der Werf (mei2024)